

Barn af vinterkrigen i Finland

Den 11-årige Marttas lykkelige hverdag og barndom bliver med ét revet op med rod den 30. november 1939. I nattens mulm og mørke må hun sammen med sin mor og søstre lade sig evakuere fra deres hjem på det karelske næs i det østlige Finland. De har ingen ejendele med sig, kun det tøj, de har på, og det mad, de kan medbringe. På togstationen venter de, som så mange andre, på at komme op i de kreaturvogne, der skal fragte dem bort fra krig og kaos.

Martta Karvonen Olesen er født i 1928 og har levet det meste af sit liv i Danmark, men hun er født og opvokset i Karelen, der indtil 2. verdenskrig var en historisk provins i Finland. Hendes familie, far, mor og fem søstre, oplevede to krige og var flygtninge i deres eget land flere gange. Første gang da Vinterkrigen brød ud i 1939 og sidenhen i Fortsættelseskrigen i 1944 mellem Finland og Sovjetunionen. Den abrupte afslutning på en lykkelig barndom har naturligvis sat sine spor i, og nu har den snart 90-årige Martta skrevet sine erindringer i bogen *Vinterkrigens ofre*, hvor hun mindes Karelen og giver et indblik i den karelske kultur, i barndom og hverdagsliv – og i en familie på flugt og deres utrættelige kamp for at genopbygge deres hjem gang på gang.



Udover at være en bog om Marttas personlige oplevelser, handler *Vinterkrigens ofre* også om en ofte overset selvstændighedskonflikt. Provinsen Karelen, hvor Martta kommer fra, er i dag delt mellem Finland og Rusland som resultat af Vinterkrigen i 1939 og Fortsættelseskrigen i 1944 mellem Finland og det daværende Sovjetunionen, men ingen spurgte dengang befolkningen, hvor de gerne ville høre til. Deres hjemegn er historisk set et område, der især kendt for, at det var her, mange af de gamle sagaer og myter fra finsk mytologi blev indsamlet og udgivet i bogen *Kalevala* i 1835, og desuden er Karelen området, hvor mange store nationalromantiske kunstnere tog hen og fandt deres inspiration, så med den kulturhistoriske baggrund var der mange, der som Martta, gerne ville bevare tilhørsforholdet til Finland.

Vinterkrigens ofre har forord af Finlands honorære generalkonsul i Danmark, Fritz H. Schur. Bogen udkommer på forfatterens 90-års fødselsdag den 6. august.

Titel: Vinterkrigens ofre – minder og fortællinger fra det karelske næs
Forfatter: Martta Karvonen Olesen
Pris: 249,95 kroner
Sideantal: 194, illustreret
ISBN: 978-87-93678-34-7
Udgivelsesdato: 6. august 2018
Kan købes hos: Alle landets boghandlere, diverse netboghandlere og www.skriveforlaget.dk

Denne pressemeddelelse samt forsiden af *Vinterkrigens ofre* kan hentes i elektronisk form på www.skriveforlaget.dk under Presserum.