

Næstekærlighed som fag

At praktisere diakoni er at praktisere næstekærlighed, men hvordan kommer det til udtryk som faglighed i dagens Danmark? Dette er et af de spørgsmål, hvis svar Conny Hjelm giver sit bud på i sin nye bog *Diakoni for novicer og nørder*. Ved at sætte fokus på diakoniens faglighed ligger hun en ny og relevant vinkel på emnet og henvender sig såvel til dem, der aldrig har stiftet bekendtskab med diakoni før, som til dem, der har erfaring med diakoni i højere eller mindre grad.

”Diakoniens faglighed hører hjemme i kristendommens handlingsdimension og har (alene) til opgave at bekræfte en ubetinget menneskelighed.”

Således lyder Conny Hjelm definition på diakoni i bogen *Diakoni for novicer og nørder*, der udkommer den 5. oktober på

Skriveforlaget. Her tager hun fat i diakoniens grundlag, metoder og faglighed og forklarer og udfolder begrebet for såvel nybegyndere og erfarne udøvere af diakoni. Bogen er således opdelt i to sektioner – én for novicer og én for nørder – og foruden at formidle diakonien for interesserede læsere på alle niveauer, ønsker forfatter Conny Hjelm også at bygge bro mellem dem, der allerede yder næstekærlighed, for eksempel i deres virke inden for kirken, men som ikke har fuldt styr på begrebet diakoni – og så dem, der ved en masse om emnet.

”Bogen beskæftiger sig som hovedtema med spørgsmålet om, hvordan diakoni udover at være et almindeligt kald til næstekærlighed og at være kirke også kan være et særligt fag, der kan udøves både inden for en kristen ramme og i det offentlige rum. Jeg bestræber mig på at vise, at selvom diakonien har udgangspunkt i de kristne værdier, så er et indgående kendskab til kristendom ikke en nødvendighed for at praktisere diakoni,” siger Conny Hjelm og lægger dermed grundlaget for en dialog i samfundet om diakoni, som både akademikere, praktikere og den almene kan deltage velforberedt i med bogen i hånden.

Diakoni for novicer og nørder kan med fordel læses og bruges både på diakonale arbejdssteder, såsom Kirkens Korshær, og for eksempel i kirkernes menighedsråd – og andre steder, hvor man gerne vil snakke om diakoni, men har manglet en klar tekst at tage udgangspunkt i.

Bogens forord er skrevet af Kjell Nordstokke, professor emeritus i diakoni.

Conny Hjelm giver gerne interview. Kontakt på telefon 61 62 01 57 eller mail til cohj@filadelfia.dk.

Titel: Diakoni for novicer og nørder
Forfatter: Conny Hjelm
Pris: 99,95 kroner
Sider: 182
ISBN: 978-87-93525-44-3
Udgivelsesdato: 1. november 2017
Kan købes hos: Alle landets boghandlere,
diverse netboghandlere, www.skriveforlaget.dk
samt hos Kirkefondet på www.kirkefondet.dk

Denne pressemeddelelse samt forsiden af *Diakoni for novicer og nørder* kan hentes i elektronisk form på www.skriveforlaget.dk under Presserum.



Conny Hjelm er diakon og master i diakoni og har mange års erfaring inden for det diakonale felt både som underviser og som konsulent. Hun er optaget af at formidle, hvordan diakoni udover at udfoldes i en kirkelige ramme også kan være en kompetent medspiller i det offentlige rum. Conny Hjelm er ansat på Filadelfia Uddannelse og desuden Ph.D.studerende.