



Nye digte om livet som sådan og hverdagens små mirakler og udfordringer

Da Jesper Frederiksen i 2016 udgav digtsamlingen *De smukke mænd*, kredsede alle digtene om forfatterens seksualitet som homoseksuel. Nu er den flittige digter klar med en ny samling lyrik, og denne gang er det mange andre aspekter af livet end seksualitet, Jesper Frederiksen digter om. Her er både ord om håb, naturen, kærlighed og livets små hverdagsmirakler og udfordringer.

Jesper Frederiksen er født i 1958 i Nakskov. Han er uddannet korrespondent i engelsk og fransk og fik i 1979 udgivet fire digte på Gyldendal. I 2016 debuterede han som digter med digtsamlingen *De smukke mænd*. I dag bor han i Københavns nordvestkvarter, og siden digtsamlingen fra for tre år siden har Jesper Frederiksen deltaget i en del arrangementer med digtoplæsning, så hans ord ikke kun får liv i hans bøger, men også gennem lytternes ører.



Den ottende himmel udkommer på Skriveforlaget den 15. november, og følgende strofer kan gengives i forbindelse med omtale af digtsamlingen:

Jeg tørrer støvet af grammofonen
og solen og min drøm
fordi du skal komme
som en vinget kerub
med flammesværd
og hente mig op i den ottende himmel
hvor livet virkelig leves
og alt er lyst, eufori og ekstase

(uddrag af digtet *Kerub*)

Titel: Den ottende himmel – digte
Forfatter: Jesper Frederiksen
Vejledende pris: 149,0095
ISBN: 978-87-93678-65-1
Udgivelsesdato: 15. november 2018

Denne pressemeddelelse samt forsiden af *Den ottende himmel* kan hentes i elektronisk form på www.skriveforlaget.dk under Presserum.